



Genom Konstnärens Öga

Oljemålning Brit Mari Billström BUS 2010

Det börjar med en liten bula som växer i mammans mage. Bulan blir större och plötsligt, "Titt ut" här är jag. En ny människa har fötts.

Hela naturen har tyckts växa i små bulor och med ens spricker allt och det bildas en tät grön vägg. Från ingenting blir allt i tusenfalt. De nakna glesa grenverken blir genast kompakta väggar. Rum har bildats i naturen. Labyrinter där du kan gå vilse och utan vidare sticker ett ansikte fram bakom din nykläckta buske i din egen trädgård.

I fågelbona kläcks det små pipande och gapande ungar som hjälper till att fylla alla dess gröna naturrum med sin sång och musik. Svalornas kvirrande kvitter talar om att sommaren snart är här.

Jag har ont i bröstet och mina armar värker efter att ha klippt av

grenar från mina trädgårdsrum. Grenarna hängde långt in över infart och gräsmattor efter flera års fritt växande.

Nu var det dags att tämja naturen för att solstrålarna ska nå de små plantor som blev satta, när buskarna var mindre.

Jag tycker nog att det har varit mödan värt när jag åter både kan backa och köra in bilen utan att fastna i utskjutande kvistar.

Klippa buskar och träd tidigt känns inte lika svårt som att klippa av en gren i full grönska, det gör nästan lite ont.

Här vid buskarnas nedre del tittar snart vildvuxna vallmo ut. Mot väggen slingrar sig alla mormors vita klängrosor. "Titt ut här är jag". Nog känner vi oss alla som en "Tittut" när sommaren nalkas. Vi klär upp oss i

strålände vårkläder. Nästan ibland som vi skulle gå på bröllop. Det kan väl inte vara fel att arrangera ett bröllop den här årstiden när allt står i blom och säga "Titt ut här är vi". De nyfödda kattungarna som såg dagens ljus tidigare i år verkar inte ha något trauma med sig från den bistra vintern. Med glada skutt och svansen i givakt leker de "Titt ut" med varandra i min nyfriserade trädgård.

Det är väl förståligt att många bebisar föds i vårens tid, när allt är berikat och välkomnande av alla slag. "Titt ut" på dig du lille som just ser dagens ljus och välkommen till jorden.

Brit Mari Billström
Hammenhög

