



Genom Konstnärens Öga "Studentblomma" © Brit Mari Billström BUS 10

Hatten av, mössorna i luften, studentens lyckliga dagar. Mina egna minnen från Österport-skolan i Ystad känns som igår, "school out forever". Det skulle dröja länge innan jag satte mig på skolbänken igen och då blev det på en konstskola i Malmö.

Världen väntade på mig. Vad jag inte genast upptäckte var den saknad efter sammanhållning i elevkullen, en gemenskap vi delat i många år som plötsligt tar slut. Champagne och fest var vår gemensamma höjdpunkt, plötsligt var allt över.

Som kvinnlig arbetsökande på manliga jobb, tog det mig hela sommaren att finna något. Situationen är nog inte bättre idag. Skoltrötta, en jorden runt resa för de som har råd. Att se världen före ett fast jobb på

hemmaplan, kanske är det därför många unga hamnar idag en helt annanstans än som var tänkt från början. Föräldrarna behöver åka till Rio de Janeiro för att besöka sin dotter och barnbarn eller Australien varför inte Nya Zeeland. En del unga som inte var så trötta på skolan som vi andra hamnade närmast i Lund nästan gångavstånd från mor. Även här kan det både bli Umeå, Oslo, London eller Polen.

Världen har krympt även tiden tillbaka för jag minns det som igår när vi sjöng och skrek "Sjung om studenten".

Det enda klädesplagg som finns kvar är min studentmössa med mitt teknikermerke som än kan bäras varje gång i syrenernas tid då något syskonbarn eller kompis unge står på trappan och väntar

på en ny framtid. Det är väl det som vi har gemensamt, i en värld full av nya händelser.

I blommornas och överflödets tid söker vi efter en ny tillvaro, ett nytt och bättre liv och hoppas att allt blir ljusare.

Du ljuvliga sommar som nalkas och vi blir värmda långt in i själen.

Av med hatten och låt mössorna flyga i luften och önska den nya generationen lycka till med sin framtid.

Brit Mari Billström
Hammenhög

