



"Zlatan" Mixed media Brit Mari Billström © BUS10

## Genom Konstnärens Öga

Han tittade ut genom fönstret och såg Zlatan och hans kompisar på gångbron mot polisstationen med en fotboll under armen. "Nu var det dax igen", tänkte han.

Han som tänkte hette Leif och jobbade som polis på Rosengård under sent 80-tal och till mitten av 90-talet.

Vi sitter i Kyhl och pratar om gamla tider och Zlatan, vad han betyder för människor i Sverige. Jo säger Leif så här var det. Zlatan och hans kompisar spelade hellre fotboll än att gå i skolan. När det hände att dom var oense om regler i fotbollsparkandet gick dom till polisstationen för att få skiljedom. Då var det ingen som visste att en av grabbarna skulle bli vår Zlatan, även om han var den som spenderade mest tid på fotbollsplanen och hade som målsättning att bli världens bästa fotbollsspelare, kunde man inte tänka sig att 20 år senare skulle han vara där, en av världens 10 bästa spelare. Man tänker på den här lille killen när man

ser honom på läktaren på San Siro stadion sittande sida vid sida med Italiens premiärminister Silvio Berlusconi inför presentationen för publiken på hemmaplanen i Milano efter flytten från Barcelona. Den röda mattan rullades ut och han fick mottaga publikens jubel som ny spelare i AC Milan. Där gick han rak i ryggen och klappade knattarnas händer på väg fram till podiet som var uppställt på planens mitt. Vilken känsla det måste varit för honom. Grabben från Rosengård i Malmö, som vågar vara Zlatan, sticka ut och vara kaxig. Ha mod att säga ifrån om vad man tycker är rätt. Att inte alltid lyssna på andra utan våga gå sin egen väg.

Dagen efter åker han med Berlusconis privatjet till Stockholm för ansluta till det svenska fotbollslandslaget landskamper mot Ungern och San Marino i EM-kvalet. Det är annat än 5 bussen från Rosengård till Malmö Stadion.

Jag hatar fotboll men älskar Zlatan. Grabben alla talar om.

Efter Ungern matchen som vi vann med 2-0 åker landslaget till Zlatanland i Malmö för att spela mot San Marino och det kommer nästan 6.000 personer för att titta på en vanlig träning, det har enligt min man veterligen aldrig tidigare hänt i svensk fotbollshistoria, även Zlatan var något förvånad över allmänhetens enorma intresse. Sverige vinner med 6-0 och Zlatan gör 2 mål inför en publik på 21.083 personer och hela Sverige jublar. Han väcker känslor, grabben från Rosengård.

Jag önskar att jag själv skulle kunna "Våga Vara Zlatan" sticka ut och vara lite kaxig samt ha ett självförtroende som kan förflytta berg. Jag tror att många fått en annan syn på livet om man "Vågat Vara Zlatan".

Brit Mari Billström  
Hammenhög

