



"Nallekatten" mixed media av Brit Mari Billström © BUS 2011

## Genom Konstnärens Öga

Nalle myser, Kickan har kommit och sommaren är här.

Nallekatten trampar stolt och förnämt. Den nyklippta gräsmattan gör det lättare för katterna att ta sig från tomt till tomt igenom de inte allför täta häckarna. Han kan gärna tänka sig att sova över hos Kickan och Gösta. Där vankas andra godheter än hos mig. Rökt korv och vispgrädd. Sommar restaurangen har öppnat på Kickans baktrappa som förutom serveringen även är den perfekta sol terrassen. Kan livet vara skönare och enklare.

Sommardagar och den naturliga horisontlinjen på Östersjön. Jag är så van vid att se den, hur vore det att vara utan, att inte ha havet vid mina fötter. Saknaden efter Kyhls Strand kom efter 3 veckors arbete på annan ort.

Länge stod jag i vintras och tittade ut över havet där vita isflak sakta förflyttade sig längs kusten.

Jag drömde om de vita svanarna som flög förbi en ljummen sommarkväll. Sommarkvällarna är

här och minnena av kyla, vinter och isflaken blir vagare och vagare. En röd vallmoblomma vajar i vinden och jag känner de mjuka vita ulliga tassarna smygande trampar från min mage upp över bröstet sticken från sylvassa klor tränger lätt igenom min tunna tröja. Vi njuter i solvärmens Jamilla och jag. Vad vore en sommar utan katter, men du som gästar våran kust och skaffar en sommarkatt tag den med dig på hösten när du åker hem och lämna den inte i omsorg till oss bofasta att antingen föda eller döda. Hos oss har sommarkatterna fått det bra dom håller dessutom rent för sork och möss. En del av dem är dessutom skickliga mullvadsbekämpare.

Blockpanelen är vitmålad, men vinterns kyla har sprängt det yttre färgskiktet. I sprickorna samlas gröna alger och smuts från regn och förorenande vindar från länderna runt Östersjön. För att bevara husets panel från undergång tackar vi för varma och regnfria sommark dagar.

Färgen fastnar lättare på en torr yta än våt. Nalle är nyfiken på de vita färgburkarna. Men vad jag förstår har han ingen tanke på att hjälpa mig, med mer än att betrakta mig med ett vakande öga. Han smyger runt en av burkarna med misstänksam blick, doften är han inte van vid, hans känsliga nos rynkar sig lite lätt. Med ett språng hoppar han ut på gräsmattan där han slickar sig om nosen, det hörs ett svagt ljud från granntomten.

Nalle tittar på mig med sina stora gula ögon säger mjau och försvinner in genom häcken till Kickan för att kolla om restaurangen är öppen.

Brit Mari Billström

Hammenhög

