



Genom Konstnärens Öga!

”Advent fe” akvarell av © Brit Mari Billström Bus/11

Hon behagar mig, min egen ”Tingeling” där hon flyger omkring med sina glänsande vingar, tunna som spindelnät av glänsande silvertrådar. Hon håller trollspöet med ett stadigt grepp i ena handen.

— Vad vacker du är, säger jag. Jag behöver ingen annan än dig. Du hjälper mig med alla mina önsknings. Men snart är det jul och då kommer jultomten.

— Du behöver ingen jultomte du har ju mig.

— Jo, men en tomte med alla paket är alltid spännande, kanske är det något bland klapparna som jag har önskat mig.

— Julen har blivit för mycket. Massor med mat, frukt och godsaker som varken du eller jag orkar äta upp. Dina skåp är fyllda till bredden med fler prylar än du någon gång har användning för.

— Säg inte det! Jag har hittat många bra undanstoptrade prylar som jag senare använt.

Hon flyger runt över köksbordet och svänger lite med spöet.

Plötsligt ligger allt i ordning på bordet, pennor, penslar, tidningar block och kriter.

Hon småler, spinner runt och är borta. Jag återgår till mitt tecknande av tomtar och troll i sagornas värld. Det är ju snart jul.

I fönstren står julstjärnorna, det enda som påminner om en annalkande jul, när min fe nyfiket kommer tillbaks inflygande i mitt kök.

— Nå har du bestämt dig?

— Ja, jag håller med dig. Det blir ingen överglänsande jul med dignande bord och ingen tomte.

Upptagen med mina tankar hör jag inte hennes surrande vingar som ljuder från det ena rummet till det andra. Plötsligt är hon tillbaka, hon fladdrar darrande mitt framför mina ögon.

— Du har en adventsljusstake på öppna spisen.

— Ja, men lite jul måste jag väl ha. Jag tänkte ha julgran också.

— Va! Julgran. Hur blir det med julklapparna då?

— Nej. Det har vi bestämt att du skulle fixa.

— Du måste vara försiktig. Du vet väl att adventsljusstakar kan orsaka julbränder.

— Jo, jag vet. Jag lovar att vara försiktig. Det blir en lugn och fridfull jul för dig och mig, här i huset. Jag lovar inget ståhej.

Hon blinkar med ena ögat, lägger huvudet på sned. Med en ryckande axelrörelse försvinner hon i intet.

Dagarna blir kortare. En kall blåsvart himmel tynger nu tidigt på kvällen. Julafton är snart här och jag tänker tyst för mig själv.

— Det skulle vara roligt med jultomte i alla fall.

Brit Mari Billström
Hammenhög
www.art-club.se

