



”Livets balans” olja/bladguld © Brit Mari Billström BUS12

Genom Konstnärens Öga!

Sprakande ur marken ser jag ett fyrverkeri. Österlenfyrverkeriet. Jag ser och hör krokuskronbladen vidgas i bländande färger. Jag tänker föreviga det första som väcker min själ från sitt vinteride. Jag kryper på marken bakom min minnessamlade kamera när vita morrhår ständigt dyker upp i sökaren. Allt förstärks med flygande högljudda fåglar. Jamilla med sina kittliga morrhår buffar sig ständigt in under kameran och hjälper till med att få mina minnen suddiga. Det är vår.

Dimmorna lägger sig i dalsänkorna, en svag värme darrar ovanför.

Alla håller andan före själva utbrottet som börjar som poppande popcorn. Några enstaka dova smällar så smattrar hela marken. Det dyker upp bulor. Marknivån höjer sig raskt till knäna. Var kommer allt ifrån sådär på en gång?

Jamilla med sina morrhår har försvunnit i det snabbväxande gräset. Det är vår.

Där är hon ju! Hon har hittat Nalle. Nu sitter de på våra soltorkade utemöbler och blickar genom häckens glesa grenverk mot Kickan och Göstas sommarhus. De längtar efter att sommar restaurangen ska öppna.

Stigen till stranden är gåbar, snön gudskelov borta och de framfusiga vågornas arbetande i de isformerade skulpturerna är borta. Förvandlingen har skett. Här för inte så länge sedan låg isflaken solblänkande med kluckande ytskvalp. Den vitglänsande kustremsan transformerar sig till torr vit sand.

Det som håller mig kvar vid dessa breddgrader är kontinuiteten, efter vinter blir det vår.

Solguden knuffar undan

vintermörkret, ”nu är det jag som står på arenan”. Jag applåderar och vänder ansiktet mot underverket. Varifrån får hon all sin energi och glädje hon sprider?

Jag tror det är en hemlis solgudar har emellan sig. När hon gör sitt dagsverke bryr jag mig inte om att fundera. Idag är jag den som suger i mig så mycket jag bara orkar. Det är vår.

Det är vår, och med den Konstundan. Välkomna till mig på Glada Tingshuset i Hammenhög och på PA-Frukt i Kivik i påsk och gläds med mig över att det äntligen är vår.

Konstnär
Brit Mari Billström
Hammenhög
www.art-club.se

