



## Genom Konstnärens Öga

Akvarell av Brit Mari Billström © BUS 09

Jag följer stigen in i skogen. Nu är det tyst, fuktigt och lite rått i luften. När jag sätter mig ned på huk kan jag höra hur det tisslar och tasslar. Och plötsligt hoppar en upp i mitt knä. Han är en ½ fot hög med rödbrun luva, knäbyxor med små tofsar. Han gestikulerar yvigt och pratar hela tiden. Det är nu strax före jul de dyker upp. Mitt i sommaren vet jag inte var de håller hus men nu finns de nästan överallt, speciellt i skogen. Du ska vara tyst och inte rädd, då kan du se dem. Min lille krabat hoppar ner från mitt ben viftar med armarna i en gest att jag ska följa med. Han skuttar lätt bland löv och pinnar och när han snubblar gör han en kullerbytta och fortsätter. In under ett nedfallet träd som jag måste ta mig över och detta med stort besvär. Han leder mig in i en nästan ogenomtränglig skog,

men stannar upp då o då för att se att jag hinner med. Bort över den lilla bäcken där jag måste gå försiktigt för att inte halka på de hala fuktiga stenarna.

Där i en liten glänta stannar han och sträcker ut armarna och ler med hela ansiktet. Först ser jag ingenting mer än nissen själv men så plötsligt ser jag hur konturerna i riset börjar röra på sig och en ny liten nisse blir synlig. Inom ett par sekunder har flera nya nissar både stora och små blivit synliga. En del leker, andra drar iväg med pinnar. En flicknisse har ett stort fat i knäet. Fullt med nötter. En del har träskor andra barfota men alla har små luvor på huvudet. De små pratar nästan viskande till varandra och pekar lite fnittrande på mig.

Här har jag hamnat mitt i bland julens nissar. Och lika plötsligt som

de dök upp försvinner de nu en efter en, som små grå siluetter i skymningen och strax är alla borta.

Jag reser mig upp och börjar leta mig tillbaks genom skogen. Mörkret sluter mig i sin famn, men jag är inte rädd. Mötet med skogens nissar stärker mig inombords och snart är jag ute på trampad stig som leder mig hem. Vilken märklig upplevelse på min kvällspromenad. Mina tankar formar sig om harmoni med djur och natur samt fred på jorden. Om någon vecka är det julafton och jultomten kommer att fara runt som en "duracell-kanin" för att hinna med julklappar till alla snälla barn. För min egen del vill jag önska alla mina läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Brit Mari Billström  
Hammenhög

