



Krackelerad akvarell BUS 10

## Om mobbing.

Att vara annorlunda och få lämna gemenskapen känns aldrig roligt. Ändå utsätts barn dagligen av detta. De blir utstötta, inte enbart av jämgamla ungar utan av vuxna, och lärare. Det är som att vara en hack-kyckling i hönsgården.

Många ser, och ibland ser alla, men ingen gör något åt det. Det är svårt att inte försöka göra om den annorlunda till någon mer vanlig som alla andra. Acceptera den som är annorlunda. Ta till vara på de udda egenskaperna denna person har och utnyttja dem i gruppen. Stöt inte ut och mobba. Men det är lätt att säga till dem som aldrig själv blivit mobbade och som vet.

Jag är dyslexier och kunde varken läsa eller skriva med nån reda. Alla skrattade, jag fick till och med stå i skamvrån en gång. Det var en lärare

som ställde dit mig. Hemma vågade jag inte berätta hur illa det var och inte förstod att det inte skulle gå till på det här sättet. Jag skämdes för mitt handikapp och drog mig undan. Helt plötsligt var jag inte den livliga glada positiva spontana tjejen längre.

Men jag är född med en annan egenskap som i många sammanhang är av godo. En stark vilja i en envis kvinna (flicka). När jag förstod att jag inte dög och va bra tillräckligt pga. dyslexi, började jag träna upp min läs och skriv förmåga. Det gick långsamt. På den tiden fanns ingen hjälp att få från skolan. Men om jag läste alla stycken 5 ggr när normalt de andra bara behövde läsa dem 1 gång, kunde jag summera och lägga ihop ord o meningar mer begripligt och jag förstod textens innehåll och

kunde komma ihåg den. Idag ser jag varje ord som en bild och eftersom jag har ett mycket bra bildminne kan jag ofta se felstavningar snabbare än många. Jag har tränat upp ett handikapp för att bli som alla andra, vanlig, inte annorlunda.

Så fort du sticker ut är risken stor att bli utanför och bli mobbad. I detta forum vågar jag sticka ut och känna att jag har fått en viss upprättelse över mina plågoandar, då de som vanliga inte har setts till i medievärlden. Man kan önska att deras beteende inte har gått i arv. Men så ibland vågar jag och chansar på att vara annorlunda, för hur kul är det att vara en vanlig person när man är född annorlunda.

Brit Mari Billström  
Hammenhög

