



Målning: © Brit Mari Billström

BUS/07

Genom Konstnärens öga!

Glöm inte barnet inom dig. Lek var barnslig, kreativ. Du har hela sommaren framför dig. Ta tillfället i akt att vara det där sprudlande glada lilla barnet som du en gång varit. Le mot alla och du får ett leende tillbaka. Sjung och måla..Låt färgerna blandas av sig själv. Njut av det som kommer fram. Allt måste inte vara perfekt. Känn efter vilka färger du tycker bäst om. Du behöver väcka själen inom dig med ett skratt och känna hur roligt det är att leva. Alla ni som bor eller vistas här på Österlen, njut av sommaren, gå på den fina stranden längs kusten från Kyhls Strandbad till Sandhammaren och lär dig

känna samhörighet med alla andra som gör likadant. Och framför allt glöm inte att upptäcka ljuset på Österlen. Ha bilderna med dig från den svenska fina sommaren till stunder då livet känns mindre benäget att skratta åt. Samla in alla färger och känslor i en dröm och låt barnet inom dig få leka om det bara är för en kort sekund. Låt penslarna virvla över papperet, tänk inte på att det ska bli bra. Ha roligt, tids nog blir det allvar igen. Sommaren är kort och ibland kan även känslor och de där fantastiska stunderna vara korta. Ta till vara på dem. Gör eventuellt någonting av dem,

eller bara samla dem i minnet. Illustration av det lilla barnet är ett självporträtt från ett svart/vit fotografi som min far tog av mig i mitten på femtiotalet. Då var sommaren och sanden på Kyhls Strand lika fantastisk som nu. Njut av vår svenska korta sommar.

Brit Mari Billström
Kyhls Strandbad
Juli 2007

